

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας

ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

να ανοίξουμε μονοπάτια
για έναν κόσμο αλληλεγγύης και ελευθερίας.

Κράτος και αφεντικά οργανώνουν τη διαρκή απαξίωση και ευτελισμό της ζωής. Μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενων, αλληλοτροφοδοτούμενων κρίσεων οι εκάστοτε διαχειριστές της ζωής μας, επιβάλλουν ένα μοντέλο εξουσίας και διακυβέρνησης, όπου η ουσία και η μορφή του κρατικού ολοκληρωτισμού (αστυνομικά κράτη, καταστολή, έκτακτα διατάγματα, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου) συνδυάζεται, εμπλουτίζεται και εναλλάσσεται με τις δημοκρατικές προφάσεις (ελευθερία λόγου, εκλογές κ.α).

Η καθημερινότητα μας πλέον είναι μια διαρκής συνθήκη φτωχοποίησης (υλικής και πνευματικής). Το κράτος και τα αφεντικά φροντίζουν με μεθοδικότητα να προσφέρουν μόνο ωμή καταστολή, ακραία και χυδαία προπαγάνδα από ειδικούς και αλήτες-ρουφιάνους-δημοσιογράφους. Επιχειρούν έτσι, να πολτοποιούν το μυαλό των υπηκόων και να καναλιζάρουν τα οποία κοινωνικά αντανάκλαστικά.

Η κρατική/καπιταλιστική δολοφονία στα Τέμπη απέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο, την απαξίωση που τρέφουν το κράτος και τα αφεντικά για τους "από κάτω". Δυστυχώς για εμάς είναι το πιο πρόσφατο και όχι το τελευταίο παράδειγμα του παρόντος και του μέλλοντος που μας επιφυλάσσουν. Από τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, τις εξώσεις, και την μετατροπή ολοκλήρων γειτονιών σε τουριστικά θέρετρα προς εκμετάλλευση στο βωμό της εθνικής ανάπτυξης ως την ακραία αύξηση του κόστους διαβίωσης. Κι απ' τα εργατικά ατυχήματα που αποτελούν κανονικότητα, τις δολοφονίες μεταναστών/τριών στα σύνορα, τις αστυνομικές δολοφονίες (όπως αυτές των Ρομά Σαμπάνη και Φραγκούλη), την βία της πατριαρχίας και τις γυναικοκτονίες μέχρι τα κελεύσματα για να γίνουμε κρέας για τα κανόνια τους όπως συμβαίνει στην Ουκρανία.

Στις 21 Μαΐου θα διεξαχθεί το εκλογικό πανηγύρι όπου όλοι οι επίδοξοι σωτήρες μας καλούν για μια ακόμα φορά να επιλέξουμε το δυνάστη μας. Με τα ψευτοδιλήμματα να σερβίρονται ξαναξεσταμένα προς τους υπηκόους. «Ψηφίστε εμάς, για να φύγει η δεξιά», «ψηφίστε αυτούς, για να μην έρθει η αριστερά», «ψηφίστε τους τάδε, για να μην ενισχυθούν οι φασίστες», «πήφισε τους δείνα, για να ενισχυθεί η φωνή σου», «πήφισε τον φούφουτο, για ένα καλύτερο μέλλον», «ιδιωτικοποιήσεις ή κοινωνικό κράτος»... Δημοκρατία, λοιπόν, ή απλά η γιορτή της διαμεσολάβησης, της ανάθεσης και της αδράνειας.

Η συμμετοχή στις εκλογές αποτελεί άρνηση της δυνατότητας μας για συλλογική και ατομική αυτενέργεια και λειτουργεί ως μέσο νομιμοποίησης και αποδοχής του συστήματος εκμετάλλευσης και καταπίεσης κεκαλυμμένο με το μανδύα της ρητορικής περί «συμμετοχής στα κοινά».



Η αποχή από τις εκλογές από την άλλη, απόκτα νόημα όταν συνδέεται και συναντιέται με τις αυτοοργανωμένες διαδικασίες, τους αδιεμεσολάβητους/ακηδεμόνευτους αγώνες, την αντιεραρχία και την αλληλεγγύη σε κάθε πεδίο της καθημερινότητας μας. Αρνούμαστε το μονόδρομο που μας επιβάλλουν αυτόν της ανάθεσης των αποφάσεων σε κομματικά επιτελεία που αποσκοπούν να μας εγκλωβίσουν, για να εξασφαλίσουν τη διαιώνιση του πολιτισμού της εκμετάλλευσης, καταπίεσης και διαχωρισμών. Ας συνειδητοποιήσουμε την δύναμή μας και ας δημιουργήσουμε τις κοινότητες αγώνα και ζωής. Ανάμεσα στους καταπιεσμένους/ες, ανάμεσα σε όλους μας που ασφυκτιούμε από τα δεσμά της εξουσίας, είτε αυτής των αφεντικών, των κυβερνήσεων, των ειδικών και των εργατοπατέρων, είτε των εκάστοτε σχέσεων εξουσίας. Να αντισταθούμε και να επιτεθούμε κάθε μέρα με όπλο μας την αλληλεγγύη, τη συντροφικότητα και την συλλογική μας ευφυΐα όχι μόνο στις δομές και τους θεσμούς αλλά και στις αξίες αυτού του γερασμένου κόσμου, της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης και των διαχωρισμών.

ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ



Αγώνας για την καταστροφή
του κράτους, του κεφαλαίου
και κάθε εξουσιαστικής σχέσης.

Συνέλευση αναρχικών ενάντια στα αυτονόητα του κόσμου της εξουσίας
αυτονόητα: δημοκρατία, ανάθεση
email: against_obvious@espiv.net

